

De H. Maagd Maria in het Koninkrijk van de Goddelijke Wil – Dag 2

De eerste Glimlach van de H. Drievuldigheid naar de Onbevleete Ontvangenis.

Nauwelijks was het Goddelijk Fiat over mijn zaad uitgegoten, om de treurige gevolgen van de erfzonde te verhinderen, ...of God glimlachte.

Hij was zeer verheugd als Hij in mijn zaad deze van de zuivere en heilige mensheid zag zoals deze uit zijn Handen gekomen was bij de schepping van de mens.

Het Goddelijk Fiat volbracht een tweede stap in Mij door mijn zaad dat door Hem gereinigd en geheiligd was, voor de Godheid te brengen, opdat de Goddelijke Personen zich in stromen zouden uitstorten over mijn Kleinheid op het ogenblik van mijn Ontvangenis.

Om mij te vieren, goot
-de hemelse Vader zeeën van Macht over Mij uit,
-de Zoon een zeeën van Wijsheid
-de Heilige Geest zeeën van Liefde.

Op deze wijze werd Ik ontvangen in het oneindige Licht van de Goddelijke Wil.

Te midden van deze goddelijke zeeën, die mijn Kleinheid niet kon bevatten, vormden zich zeer grote golven, die als een hulde voor de Liefde en de Glorie, naar de Vader, de Zoon en de H. Geest terugkeerden.

De H. Drievuldigheid was één en al oog voor mij.
Om zich niet te laten overtreffen door mijn Liefde, zond Zij mij
- terwijl Hij Mij toelachte en liefkoosde
nieuwe zeeën, die Mij – zodra mijn kleine mensheid gevormd werd,
zoveel mooier maakten, zo dat ik de kracht bekwam om in vervoering te brengen,
-om God in vervoering te brengen. En Hij liet zich in vervoering brengen.

Tussen God en mij was het altijd feest.
Wij weigerden elkaar niets.
Ik heb Hem nooit iets geweigerd. En Hij weigerde mij niets...

Weet je wat Mij bezielde met deze Kracht om in vervoering te brengen?
De Goddelijke Wil, die als Leven in Mij heerste.

Hierdoor bezat ik de kracht van het Hoogste Wezen.
Wij hadden dezelfde kracht om elkaar in vervoering te brengen.

Nauwelijks had de Godheid naar mij geglimlacht en mijn Ontvangenis gevierd, of het Allerhoogste Fiat ondernam zijn derde stap in mijn kleine Mensheid.

Ik was klein, zeer klein en ***Zij schonk Mij een goddelijke rede.***

Zij zette de ganse schepping aan tot feestvieren.

En zij liet Mij door alle geschapen dingen als hun koningin erkennen.

Zij erkenden in Mij het Leven van de Goddelijke Wil.

Het ganse Universum wierp zich aan mijn voeten neer, alhoewel Ik zeer klein was en nog niet geboren.

De zon huldigde Mij en zij vierde feest en lachte met haar licht.

Het Hemelgewelf vierde Mij met zijn sterren die Mij met hun zachte en lieve fonkelingen toelachten, en zich als glanzende kronen op mijn hoofd aanboden.

De zee met haar golven, die vredevol op en af gingen, vierde mij....

Er was niet één enkel geschapen ding, dat zich niet aansloot bij de glimlach en de feestvreugde van de allerheiligste Drievuldigheid.

Allen erkenden mijn Heerschappij, mijn Gezag en mijn bevelen.

Adam had zich aan de goddelijke Wil onttrokken, en was de bevelvoering en het koningschap over de geschapen dingen verloren.

Nu, na zovele eeuwen waren ze vereerd om in Mij hun Koningin te vinden.

De hele schepping riep Mij uit tot Koningin van hemel en aarde.

Als de Goddelijke Wil in een ziel heerst, kan Hij geen kleine dingen verwezenlijken, enkel grote...

Hoeveel schonk Mij de Goddelijke Wil! Hij gaf Mij alles!

Hemel en aarde waren in mijn macht.

Ik voelde Mij de Heerseres over alles, zelfs over mijn Schepper!